



TER LEERING
ENDE VERMAECK

DE MOPPEN LIGGEN OP STRAAT

KOM OP,
TAP WEER
EENS EEN
MOP

THEO JONGEDIJK

*Maar Jongedijk, al die seks... is
dat nou wel nodig?*

R.Q.K.

KOM OP, TAP NOG EENS EEN MOP

Theo Jongedijk

Noot: niet voor (al te) jeugdige lezers

KOM OP, TAP NOG EENS EEN MOP

Niets in deze uitgave mag worden veeveelvoudigd
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

1e druk: december 2022

NUR: 372

ISBN: 9789083009438

Auteur: Theo Jongedijk

Vormgeving: Saskia van Velzen

Uitgeverij: Uitgeverij OneDay



www.lachwinkel.nl

www.uitgeverijoneday.nl

VOORWOORD

Theo Jongedijk, journalist in hart en nieren, schrijft vooral over misstanden, ellende en dood. Om de boel en het gemoed te verluchten en verlichten ontstond de behoefte om een moppenboekje te schrijven.

De uitgevers die zijn verhalen over moord en doodslag graag uitgeven zagen niets in een moppenboekje. Zo kwam Theo bij mij terecht.

Maar ja, wat doe ik? Lachen zónder reden. Zonder grappen en grollen. Dus ik twijfelde. Past een moppenboekje bij het pakket aan boekjes van Saskia? Boekjes die gaan over de lach an sich, over het waarmaken van wensen en soms een kick in the ass?

Na het lezen van Theo's meesleurende moppenschrijverij kon ik niet anders dan het uit willen geven. Want ook een goede grap behoeft publiek met een lach.

Actualiteit vermengd met achtergrondinformatie en regelmatig een goede grap maken dit een boekje dat je in één adem uitleest.

Als straks, bij een van de feestjes waar jij bij moet zijn, iemand aan je vraagt: "kom op, tap weer eens een mop," dan heb jij ze bij de hand.

Saskia van Velzen
uitgever
lachtrainer

START MET EEN MOP

“Elk jaar worden er miljoenen bomen omgehakt om er boeken van te maken waarin staat hoe we ons milieu moeten beschermen.”

Een verhaal over moppen kan niet anders beginnen dan met een mop. Het eindigt er ook mee.

Daartussenin? Veel moppen. Reden genoeg om door te lezen.

Kom op, tap weer eens een mop.

Dat is de gedachte achter dit boek. Is het jou ook opgevallen? Wie vertelt er vandaag de dag nou nog een mop? Niemand toch?

Klopt dat wel?

Een gespecialiseerd bureau kan daar onderzoek naar doen. De uitslag staat bij voorbaat vast: dringende noodzaak tot een vervolgonderzoek.

Op What's App heb ik een enquête gehouden. Wie vertelt er nog een mop? Enthousiaste reacties.

Moppen blijken dus nog altijd gewoon op straat te liggen.

We gingen uiteten. Leuk moment voor een foto. Dus vraag aan de serveerster: ‘Wil jij het doen?’ Zegt ze: ‘Staand of liggend?’

Zoiets kan jou ook overkomen. Wees er alert op. Onthoud het voorval. Lach erom en vertel het door.

KOM OP, TAP WEER EENS EEN MOP

Het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, beter bekend als 'de dikke Van Dale' verklaart: 'grote gebakken metselsteen'; 'hard rond koekje'; 'een zeilveger'. Als zesde mogelijkheid wordt pas genoemd 'aardigheid', 'grap' of 'anekdote'.

WikipediA denkt bij mop ook als eerste aan 'steen'. Daarna aan 'grap'.

'Sinterklaas is in Spanje opgepakt. De goedheiligman wordt verdacht van fraude. Hij zou zwarte Pieten hebben witgewassen'.

Het is de actualiteit die bepaalt of een mop geslaagd is. Vallen de mussen dood van het dak, van de warmte welteverstaan, geef Sinterklaas dan maar de zak.

De verklaring 'aardigheid', 'grap' of 'anekdote' voor mop is erg summier. Er zijn veel soorten moppen. Banale, beledigende, flauwe, humoristische, kwetsende, leuke, schuine en schunnige.

Vannacht belde mijn buurman. Het was half drie. Stel je voor. Midden in de nacht. Wat een achterlijke gladiool. Hij had geluk dat ik nog aan het drummen was.

Het is de toon die de muziek maakt. Lachen is geweldig. Maar niet als een boer met kiespijn. Vandaag de dag zijn we misschien wel erg snel op onze teentjes getrapt. Zeker als het gaat om geloof, gezondheid, klimaat, milieu, politiek of sport.

GELOOF

'Een kardinaal en een bisschop drinken in een kroeg tegenover een bordeel een borrel. Ze zien een Joodse rabbijn het huis van plezier binnengaan. Zeggen tegen elkaar: 'Hoe triest om iemand van het geloof zo van het rechte pad af te zien gaan'. Even later gaat een imam de hoerenkast in. 'Hoe triest, ook onze moslimvrienden vallen voor de vleselijke bekoring'. De volgende bezoeker blijkt een collega van de twee katholieke geestelijken te zijn: 'Ach, hoe spijtig. Eén van de meisjes zal op sterven liggen'.

Fons Jansen (1925-1991) was cabaretier en tekstschrijver met 'de kerk' als specialisatie. Hij verdiende zijn brood als nieuwslezer. Jansen was streng katholiek opgevoed, bleef zoekende en karakteriseerde zichzelf als 'een agnost met een religieus vermoeden'. Een van zijn programma's was 'de lachende kerk'. De boodschap was dat twijfelen is toegestaan. Het publiek van Jansen, net als hij opgevoed met de stelling dat twijfelen een zonde is, kon opgelucht ademhalen en uitte de frustratie in een daverende lach. Een citaat van Fons Jansen:

'Geloven is erop vertrouwen dat datgene wat je hoopt waar is'.

Hoe minder er wordt ge-geloofd, hoe minder er grappen over het geloof worden gemaakt. De druk die het geloof op de maatschappij legt, neemt af. De noodzaak om de spot ermee te drijven daardoor ook.

'Goedemiddag, met het Academisch Ziekenhuis.' 'Ik bel om te informeren hoe het met patiënt Jansen van kamer 302 is'. 'Ik verbind u door met de verpleegafdeling'. 'Ik bel om te informeren hoe

het met patiënt Jansen van kamer 302 is'. 'Een momentje, ik geef u de dokter'. 'Met dokter Gerritsen'. 'Ik bel om te informeren hoe het met patiënt Jansen van kamer 302 is'. 'Met wie spreek ik eigenlijk?' 'Met patiënt Jansen van kamer 302. Verpleegsters en artsen lopen hierin en uit, maar niemand heeft tijd om te vertellen hoe het met mij is.'

VERVELEND

Humor is er om vervelende situaties op een niet al te confronterende manier onder de aandacht te brengen. Een grap die de ogen doet openen van degenen die een vervelende situatie kunnen verbeteren, heeft meer effect dan een brief op hoge poten.

Er komt een man bij de dokter. 'Ik wil mij laten castreren'. 'Pardon, weet u dat zeker?' 'Je bent gezond, waarom zou je dat doen?' 'Als u het niet doet, ga ik naar een ander. Mijn vriend Kees heeft het ook laten doen. De vrouwen zijn niet meer bij hem weg te slaan'. De man krijgt zijn zin. Komt een paar weken later op het sportveld zijn vriend Kees tegen. Die is nieuwsgierig. 'Heb jij je nog laten tatoeëren?' 'Jeminee, jij ook altijd met je moeilijke woorden'.

MILIEU EN POLITIEK

Met klimaat en milieu gaat het niet al te best. Wat is het meest succesvol? Erover mopperen? Of moppen erover tappen?

'Wat een klimaatje. Met Kerstmis gaan we de palmbomen versieren'

'Opa, zuinig aan voor het milieu. Zet je pacemaker uit als je gaat'

dutten.'

Politiek is een heet hangijzer. Met bijna twintig partijen in het parlement en eroderende fatsoensnormen valt er nog maar weinig te lachen in Den Haag.

Zoon vraagt aan vader wat politiek is. 'Als geldverdiener in dit gezin ben ik de kapitalist. Je moeder beheert het geld en zij is dus de regering. Opa ziet toe of alles goed verloopt en fungeert als overheid. Jij bent het volk, het dienstmeisje is de arbeidersklasse en je babybroertje in zijn vieze luier is de toekomst.' Zoon kan die nacht niet slapen door de opgedane kennis. Hij wil er met vader over praten. Die ligt niet in het ouderlijk bed. Moeder wel. Ze slaapt als een os. Hij gaat daarom naar de kamer van het dienstmeisje. Opa gluurt daar door het sleutelgat. In de kamer zelf ligt vader boven op het dienstmeisje. De volgende morgen vraagt pa aan zoon of hij heeft de uitleg over politiek heeft gesnapt. 'Ja', zegt de zoon. 'Het kapitalisme misbruikt de arbeidersklasse, terwijl de overheid toekijkt en de regering slaapt. Het volk wordt genegeerd en de toekomst ligt in de stront'.

SPORT

De sport gaat ook gebukt onder veranderende tijden. Anti-Feyenoord, anti-Ajax- en anti-PSV-moppen zijn niet zelden haatdragend. Die slaan we maar even over. Bij subtoppers valt het (nog) mee.

'Waar zitten de supporters van Heerenveen? In het Friesvak'.

Jantje heeft een nieuw woord gehoord. Hij wil er alles van weten. 'Wat voor sport is overspel?' Moeder vertelt dat er bij overspel geen

De Sint had jou dit boek graag cadeau gedaan.
Helaas. Hij is opgepakt. Wegens witwassen van
Zwarte Pieten.

De Kerstman stuurt je de boom in. Aardgas werd
hem te duur. Van het lachgas ligt-ie in coma in het
ziekenhuis.

Wat een ellende toch.

Om al die ramspoed te vergeten schreef Theo
Jongedijk dit boek.

Lezen en lachen doet je alle crises vergeten. Nu snel
naar de kassa. Anders is de prijs alweer gestegen.

**Theo Jongedijk is
journalist en voor hem is
alles wat niet deugt een
vreugd. Hij lacht er
hartelijk om. Doe je mee?**

